



"t Tussedurke"

Jaargang 2, nummer 1, Juni 2002

Van de Redactie

Beste lezers zo vlak voor de vakantie willen wij u toch nog iets laten horen van onze vereniging. Er is weer veel gebeurd in het afgelopen seizoen waarvan we u het een en ander willen laten weten. De redactie wenst u een fijne vakantie.

Cursus Oud Schrift, door Hans v.d.Hurk. Wederom hebben enkele leden de cursus oud schrift gevolgd. Ook zij vonden de cursus pittig maar wel leuk. Voor hen is er nog een extra avond verzorgd door Hans van den Hurk over Plato. Omdat Hans veel interesse heeft in oude culturen en er belangstelling was vanuit de leden van de cursus, is deze avond gehouden, op maandag 4 maart 2002. Men kreeg ter voorbereiding al enkele A4tjes met informatie om door te nemen en het advies van Hans om in de bibliotheek een (eenvoudig) boekje over Plato of over de Griekse filosofen te halen. Verder zie bijlage: **Plato**

Ontspanningsavond,

Liederentafel zondag 20 januari

De jaarlijkse liederentafel werd dit jaar door KVO, ZLTO, KPJ en Berchs-Heem georganiseerd. De zanggroep "Trug nor Vruuger" uit Rosmalen, was uitgenodigd om ons te begeleiden. Zij hadden een groot aantal liederenbundels meegebracht, die werden uitgereikt aan de aanwezigen. Er werd uit volle borst meegezongen. In de pauze kregen we een extraatje. De Brabantse kampioen tonproaten, Hans Eikemans uit Rosmalen trad tweemaal op. Met zijn buut, "Hannes d'n honderd jarige" was hij kampioen van Brabant geworden. Hij kreeg de zaal goed aan het lachen, dus echt ontspanning. Het was gezellig, de zaal was goed gevuld en dus is dit voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar.

Bezoek Basisschool het Molenveld

De klas van Henk Janssen heeft de expositieruimte van Berchs-Heem op 4 juli bezocht, de kinderen van groep 8 hebben genoten en vonden het interessant.

Openstelling Expositieruimte

"Berchs-Heem" is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Berghem, Burg. Van Erpstraat 2.



Vaste openingstijden

1^e zondag van de maand:
11.00-13.00uur.

De maandag daaropvolgend:
19.00-21.00uur.

Ook na een telefonische afspraak via de secretaris (401327) bent U van harte welkom. ***Bezoek onze teletekstpagina op StadsTV 11, kanaal 65-, frequentie 821,75 MHz voor steeds nieuwe informatie.**

In augustus zijn wij wegens vakantie gesloten, alleen open op afspraak, 401327.

Berchs-Heem heeft inmiddels een eigen E-mail adres: Berchsheem@uwnet.nl
Mocht u het op prijs stellen om brieven en post van Berchs-Heem via e-mail te krijgen dan kunt dat het beste via een e-mail aan de vereniging laten weten.



Redactie Nieuwsbrief

Jan Bon	0412-401131
Maria Brukx	0412-402131
Jan van der Burgt	0412-401183

** Kopie inleveren bij de redactie of bij de secretaris van de vereniging**

Lezing, 20 februari 2002,

door de heer P.J.J. van Hees, HBO docent met als hobby de Brabantse geschiedenis, het gilde en de middeleeuwse economische geschiedenis.

“Van jaarmarkt tot kermis”, handel en vermaak in de Nederlanden van 1000 tot heden.

De lezing ging over de handel en vermaak in de Nederlanden, waar bij de opbloei van de middeleeuwse economie, uitvoerig werd stilgestaan bij het ontstaan van de jaarmarkten. Ook werden er diverse Brabantse en Vlaamse steden besproken en het ontstaan van hun markten, zoals Antwerpen en Bergen op Zoom. Het was een interessante lezing, de opkomst was weer prima en de toehoorders kregen waar voor hun aanwezigheid



Activiteiten:

- Open monumentendag in september.
- Natuurwandeling 15 september.
- Lezing

Kunst en Kitsch, 26 mei.

Charles Bastings, beëdigd taxateur uit Oss, was weer onze gast in Herbergh “Den Dort” in de Harense Steeg. De eerste klap was meteen ± € 750,- waard. Het betrof een tinnen kan in de vorm van een aalscholver en was een geschenk van een gegoede familie in Berghem. Schilderijen zijn ook altijd interessant als taxatieobject. Sommige mensen zijn nogal teleurgesteld als hun schilderij als massaproduct wordt bestempeld en zij er een veel hogere prijs aan verbonden hadden. Maar zo gaat het nu eenmaal.

Mooi was ook een projector daterend ca. 1930, uit Parijs en een geweven schilderij uit 1937 van Juliana en Bernhard. Ons lid Hans Brands merkte op dat Bernhard veel op Balkenende leek.

Verder was er veel aardewerk, Gouds plateel, Jugendstil en art deco vaasjes en beeldjes en een gouden kroon uit Korea gemaakt in 1950. Ook waren er een aantal voorwerpen die eerst verder onderzocht moeten worden om de juiste taxatie te kunnen maken. Zo werd er een soort naald ter taxatie aangeboden waarover Charles het antwoord schuldig moest blijven; Je kunt tenslotte ook niet alles weten.

Het waren weer gezellige uurtjes, met deskundige uitleg. Berchs-Heem hoopt over twee jaar op 1^e pinksterdag met medewerking van Charles Bastings weer een Kunst en Kitsch te kunnen organiseren. Voor dit jaar willen we Charles hartelijk danken!

Jaarvergadering, 21 maart 2002

Er waren 40 mensen op de jaarvergadering aanwezig. Dit zijn er een tiental minder dan in 2001. De vergadering is vlot verlopen na enkele goede vragen t.a.v. het financiële verslag. Het financiële verslag zal het volgend jaar duidelijker moeten zijn en ter inzage liggen tijdens de vergadering.

Herman van de Camp en Jan Bon zijn herkozen in het bestuur voor een periode van 3 jaar. Na ongeveer een uur werd de vergadering gesloten. Na een kleine pauze hebben we nog ruim een uur kunnen genieten van de fijne muziek van Lambert van Hintum en Adriaan Verhagen, zij mogen zeker nog een keer terug komen, het was best gezellig. Na afloop ging eenieder weer voldaan naar huis.

Fototentoonstelling “10 jaar Berchs-Heem”

De fototentoonstelling ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van onze vereniging die gehouden is op 1^e en 2^e Paasdag, 31 maart en 1 april, is een groot succes geworden. Mede door de prachtige posters en de publiciteit in de media, hebben we ruim 700 bezoekers mogen begroeten. Er werden bijna 400 foto's tentoongesteld, een selectie uit de collectie van onze foto's die door de fotoclub is gemaakt.

Een geweldige prestatie als je weet hoeveel tijd er gaat zitten om eerst de foto's te kunnen krijgen te maken en dan nog de juiste gegevens bij elke foto te krijgen. Ook de verzorging van de tentoonstelling zelf zag er prima en heel verzorgd uit. Mede door de gezellig ingerichte en mooi aangeklede grote zaal bij het Zalencentrum in Berghem, waren het 2 heel leuke dagen.

Er werd zeer goed naar de foto's gekeken en waar men dacht fouten te ontdekken werd er meteen gereageerd om deze te herstellen, soms na felle discussies.

Bezoekers kwamen van alle windstreken foto's kijken en oude herinneringen ophalen om daarna onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Het balletje is nu aan het rollen gebracht er worden door diverse families foto's aangeboden om te voorkomen dat bij een volgende tentoonstelling hun familie zal ontbreken. Mocht U nog foto's hebben die voor de heemkundevereniging interessant zijn, laat het de fotoclub weten of kom langs op onze openingstijden. Het is de bedoeling dat er te zijner tijd een fotoboek wordt gemaakt, dus zorg dat wij in het bezit zijn van uw foto's, dan kunnen deze eventueel gebruikt worden.

Verder hebben zich 12 nieuwe leden aangemeld bij onze vereniging.

Complimenten voor de organisatie van de fototentoonstelling en namens het bestuur en alle leden bedankt, tot een volgende keer.