



't "Tussedurke"

Jaargang 3, nummer 2, Juli 2003

Van de Redactie

Beste lezers zo vlak voor de vakantie willen wij u toch nog iets laten horen van onze vereniging. Er is weer het een en ander gebeurd in het afgelopen seizoen waarvan we ook diegene die er niet bij waren van op de hoogte willen brengen. De redactie wenst u een fijne vakantie.

Vagevenster; Bert Akkermans

Bert Akkermans is gestopt als redactielid van ons Vagevenster. Bert heeft vanaf het begin de eindredactie en de vormgeving van het Vagevenster voor zijn rekening genomen. 20 Nummers zijn er inmiddels uitgekomen. De kwaliteit en de juistheid van datgene wat er aangeleverd werd moesten gegarandeerd goed zijn of het kwam niet door de eindredactie van Bert. Wij willen Bert bedanken voor de vele uren die hij aan het Vagevenster heeft besteed, zijn inzet en de kwaliteit die hij heeft geleverd. We hopen dat de redactie nog een beroep op hem mag doen als dat nodig mocht zijn. Met al zijn ervaring zo dat heel prettig zijn.

Bert Bedankt, namens alle leden.

De redactie van het Vagevenster is op zoek naar versterking. Mocht U zich geroepen voelen om zitting te nemen in de redactie, neem dan contact op met het bestuur of met een van de redactieleden, Gerard Hoeks, tel 0412-401844.

Activiteiten

- Expositie "Jaar van de boerderij"
 - Lezing
- Nader bericht volgt.

Openstelling Expositieruimte

"Berchs-Heem" is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Berghem, Burg. Van Erpstraat 2.



Vaste openingstijden

1^e zondag van de maand:

11.00-13.00uur.

De maandag daaropvolgend:

19.00-21.00uur.

Ook na een telefonische afspraak via de secretaris (401327) bent U van harte welkom.

***Bezoek onze teletekstpagina op StadsTV 11, kanaal 65-, frequentie 821,75 MHz voor steeds nieuwe informatie.**

In augustus zijn wij wegens vakantie gesloten, alleen open op afspraak, 401327.

Berchs-Heem heeft inmiddels een eigen E-mail adres: Berchsheem@uwnet.nl
Mocht u het op prijs stellen om brieven en post van Berchs-Heem via e-mail te krijgen dan kunt dat het beste via een e-mail aan de vereniging laten weten.

Lezing "Smokkelen in Brabant" door Paul Spapens.

Op 13 februari kwam Paul Spapens naar de Berchplaets om zijn lezing over smokkelen in Brabant te houden. Smokkelen is zo oud als er grenzen en belastingverschillen bestaan tussen landen. Er werd van alles gesmokkeld, zoals zout, speelkaarten, shag en boter, de pungelaar droeg alles over de grens. Tot dat de Europese landbouwpolitiek midden jaren zestig een einde maakte aan wat Paul Spapens de 'romantische smokkelperiode' noemt. Paul Spapens journalist van het Brabants Dagblad en auteur van meer dan twintig boeken over de Brabantse geschiedenis en volkscultuur, heeft ook een boek geschreven over smokkelen in deze provincie.

De lezing werd met dia's ondersteund en ging over de smokkelgeschiedenis vanaf de Belgische onafhankelijkheid in 1830 tot en met de tijd dat de smokkelaars in gepantserde voertuigen enorme hoeveelheden roomboter naar België vervoerden. In België was aan van alles gebrek. De smokkelaars voorzagen in met name de eerste levensbehoeften. Ook gedwongen door de werkeloosheid liet men zich met deze vorm van bijverdienste. Uit deze tijd stammen veel legendarische verhalen over hoe de smokkelaar de douanier weer eens te slim af was. Om zich de douaniers van het lijf te houden werden grote hoeveelheden kraaienpoten op de weg gestrooid. De Brabander had zijn naam gevestigd als onverbeterlijke smokkelaar. Het gegeven was simpel. De Bourgondische Belg at graag roomboter en daar was in zijn land een groot tekort aan. In Nederland was het omgekeerd daar at men liever de goedkope margarine en er was een overschot aan 'goei' boter. Kortom het was een interessante lezing op een prettige manier gebracht een fijne avond heemkunde.

Jaarvergadering 19 maart 2003

De jaarvergadering werd weer goed bezocht, 45 leden waren aanwezig. De vergadering verliep evenals andere jaren vlot. Ook het financiële verslag werd goedgekeurd en kon men ter inzage krijgen bij de penningmeester.

Rinie Gremmen en Jan van der Burgt zijn herkozen in het bestuur voor een periode van

3 jaar. Herman van de Camp heeft te kennen gegeven aan zijn opvolging te willen gaan denken en verzocht om alvast iemand in het bestuur te laten meedraaien die terzijner tijd zijn functie zou willen overnemen. De heer Gerrit Bergers verklaart zich bereid dit te willen gaan doen. De vergadering stemt daar mee in. Na ongeveer een uur werd de vergadering gesloten. Na de pauze hebben we een videoband bekeken van opnames die gemaakt zijn in de periode vanaf 1992, het jaar dat heemkundevereniging Berchs-Heem is opgericht, gemaakt door Jos van der Burgt en gemonteerd door Videoteam De Wilberthof.

We hebben kunnen zien dat er in 10 jaar al weer heel veel weg is uit ons dorp en dat er veel gebouwd en verbouwd is. Na afloop nog even napraten en weer voldaan naar huis.

Nationaal Monument Kamp Vught

Op zondag 18 mei zijn we met ruim 35 personen, verdeeld over \pm 10 auto's, vanaf het kerkplein te Berghem vertrokken. Voor de ouderen, maar zeker ook de jongeren, heeft het bezoek aan monument Kamp Vught, vele herinneringen en nieuwe gegevens opgeleverd. Vooral de bekwame uitleg door de gids heeft ertoe bijgedragen dat we een nuttige en interessante middag hebben gehad. We hebben door dit bezoek een goede indruk gekregen van de erbarmelijke toestanden waaronder de mensen in het Kamp hebben geleefd.

Het volgende stukje is een tekst van Peter Hoefnagels, dat hij al jaren in zijn bezit heeft en het wel leuk vond om het een keer langs deze weg aan u te presenteren. Het is zoveel mogelijk opgesteld in Berchs dialect

Munne Vinger.

Ut zal ènd 50 begin jaore 60 geweest zijn, dè weet ik nie mer precies. Es we 's mèrges naor de kerk geweest ware, gingen we altijd efkus langs Jan den Dominee, daor hing op de deur, de opstelling van het uurste van Bèrge in A4 formaat. Um 'n uur of twee gingen we naor 't voetbalveld on de Kapelaon Kitselaor straat, die umzoomt waar mi un beuke heg, en on de Veldstraat, en Sportstraat mi betonnen plaoten van ongeveer 2 meter hog. Sommige dingen vergitte gu noit, toch gek nie. Es ik bè den ingang kwaam zaat daor Wim van Hintum in z'n houte húske, en zaag ik Kees Broers z'n bien onder z'n kont uitloepe, es er wèr 'n goal waar gevalle, Kees hield ok 't scorebord bè. Anneke Akkermans zie ik nog op d'r stuuleke achter de goal zitten. En dan die boere lang karre, die ès tribune moeste diene, es Bèrge wèr is tegen Hèrpe moes. Er kwaam enne kèr 4500 mensen kijken naor de streekderby. Bèrge ha toen goei voetballers zo'es 't Maontje, Tini Brands, de Giepskus, Henk van de Sloëte, Jentje Kont en go zoë mar dūr. Jentje waar ok goèd mi z'n hendje, en hèt er verschillende goals mi gemakt. Ok vergit ik dè menneke nie mer, die mi 'n onderstel van unne auwe keinderwage mi snoep en chips rondging. Bè de chips zaat 'n bulleke mi zout, hij hiete Toon de Kuster en kwaam uit Mege. Daor konde dan mooi oe traktament aon kwijt. De jeugd van Hèrpe ha 'n spandoek gemakt, wè ons nie zinde, dus name wij mi un klogt jong die af, en stokte die aon, goide um over de schutting in de Veldstraat. Toen makte ik 'n groëte fout, ik wo over de schutting kijken of dieje lap nie te hard braande, of misschien wel of ie wo braane. Toen ik aon die port hong schoof ik eraf, en bleef mi munne vinger on

de pikkedraot hange die bove op die port zaat. Hij hing er mar arig bè, en ik schrekte es un mager vèrke. De EHBO was er mee bè, en het um goèd ingepakt, mar ik moes er toch mee nor den dokter, en nog wel in Hèrpe. Ik geluuf dèt ie Overtoom hiete. Es gu nie jankt, dan krijg du un frietje zin ie, en meepesant gingen er 'n por kremkus in. Ik ben nou 57, en munne vinger zit er nog steeds aon, en trouwes dè frietje moek nog altijd krijgen, ik mén dè Bèrge ha gewonne, en 's aovonds kwaam 't bestuur van Bèrge Sport ok nog informeren, mooi of nie dan.

Unne bergse mens

Mocht u evenals Peter een stukje tekst hebben waarvan u denkt dat het geschikt en leuk is om te plaatsen in 't Tussedurke, stuur het dan gerust, liefst via e-mail, naar de redactie.



Redactie Nieuwsbrief

Jan Bon	0412-401131
Maria Brukx	0412-402131
Jan van der Burgt	0412-401183

E-mail: berchsheem@uwnet.nl

** Kopie inleveren bij de redactie of bij de secretaris van de vereniging**

Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen in het volgende seizoen u weer te mogen ontmoeten tijdens een van onze bijeenkomsten of activiteiten.

Bestuur en Redactie