



't "Tussedurke"

Jaargang 4, nummer 1, Januari 2004

Van de Redactie

Beste lezers na de drukke feestmaand december zijn we inmiddels in 2004 beland.

We hopen dat het jaar voor u een goede start heeft gehad. Tevens wensen en verwachten wij dat 2004, mede door uw inbreng, weer een fijn Heemkundejaar gaat worden.

Ontspanningsavond.

Zondag 18 januari is er traditiegetrouw een avond samen met de leden van de KVO en de ZLTO.

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt het dit jaar geen liederentafel maar een Brabantse-avond waarop zeker gezongen zal worden, waar andersoortig vermaak meer op de voorgrond zal staan.



Activiteiten



- Lezing
"Kermis in Nederland"
5 februari Zalencentrum, Berghem
- Jaarvergadering in maart



Berchs-Heem heeft een eigen

E-mail adres: Berchsheem@uwnet.nl

Mocht u het op prijs stellen om brieven en post van Berchs-Heem via e-mail te krijgen dan kunt dat het beste via een e-mail aan de vereniging laten weten!

Tot nu toe hebben slechts enkele leden hun adres aan ons doorgegeven. Vooral voor leden die via de post hun berichten van ons ontvangen zou het zeer welkom zijn.

Openstelling Expositieruimte

"Berchs-Heem" is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Berghem,
Burg. Van Erpstraat 2.



Vaste openingstijden

1^e zondag van de maand: 11.00-13.00uur.

De maandag daaropvolgend: 19.00-21.00uur.

Ook na een telefonische afspraak via de secretaris (401327/402587) bent U van harte welkom.

*Bezoek onze teletekstpagina: **StadsTV 11**, kanaal 63+, frequentie 808.00 MHz voor steeds nieuwe informatie: **Pagina 751**.

Vagevenster

Ria Boeijen-Gijsbers is na het vertrek van Rinie Gremmen de redactie van het Vagevenster komen versterken.

Wij hopen dat het een goede, vruchtbare samenwerking zal zijn en wensen haar en de andere redactieleden veel succes.

Redactie Nieuwsbrief

Jan Bon	0412-401131
Maria Brukx	0412-402131
Jan van der Burgt	0412-401183

** Kopie inleveren bij de redactie of bij de secretaris van de vereniging**

Contributie:

Mocht u de contributie voor het jaar 2004 nog niet hebben voldaan dan verzoeken wij u deze z.s.m. over te maken op reknr: 1065.16.817 Rabobank, tnv Berchs-Heem of via Giro nr: 79.48.052. Mocht u via een automatische incasso betalen dan is uw betaling inmiddels geregeld.

Voor vragen omtrent betalingen:

Lambert van Hintum, 0412-402515.

Penningmeester Berchs-Heem.

Expositie: "Jaar van de Boerderij"

(28 september t/m 12 oktober 2003).

Door: Gerrit Bergers.

Er zijn wel wat uurtjes aan voorbereiding voorafgegaan, alvorens wij het thema: "Het jaar van de Boerderij" konden uitwerken.

Enkele leden brachten het "straatnamenplan" te berde: benaming en beschrijving van boerengereedschap en/of boerenattributen. Hier in Berghem (plan Zuid), zijn nogal wat straten vernoemd naar het gereedschap en werktuig voor de boeren en de boerderij. Nu kon men naast de meer bekende gebruiksvoorwerpen, zoals ploeg, egge, zicht, zeis, riek, rijf, gaffel en dorsvlegel ook op onze expositie; een haargetouw, wisboom, wetsteen, wanmolen, dorsvlegel, strengen, eventer, kwikriem, haam, leidsel, laagkar, hoogkar, rister en zaaivool in natura aanschouwen met tekst en eventueel uitleg van één van onze leden. Zo konden de bewoners van Berghem-Zuid zien, naar welk voorwerp, werktuig, hun straat vernoemd is.

Ook mochten wij div. artikelen en/of gereedschappen in bruikleen tentoonstellen. Zonder hen zou onze expositie nooit zo'n succes zijn geworden:

L. v. Hintum - Berghem,

Heemkundekring Zeeland en Geffen,

Bert v. Rijsselberg - Haren,

Gerrit Gremmen - Berghem,

Rien v. Rijsselberg - Berghem,

A. de Wit - Nistelrode,

Adrie Dollevoet - Berghem,

en met dank aan Heurkens Zelfbouw - Berghem.

Onze expositie werd druk bezocht. Vooral in de weekenden mochten wij veel bezoekers verwelkomen. Onder deskundige uitleg van onze eigen enthousiaste leden, werd deze periode van vroeger herleefd.

Onze dank daarvoor !

Een groep uit "Zorgcentrum" De Wilberthof was vooral geïnteresseerd in ambachtsgereedschap, waarmee ze vroeger gewerkt hadden.

Vanaf groep 5 mochten de kinderen met hun leraren/leraressen ruim anderhalf uur kennis op doen van het vroegere "boerenleven". Ruim 400 kinderen met hun begeleiders hebben wij mogen ontvangen. Van buiten Berghem kwam basisschool " 't Schrijverke" uit Herpen en basisschool St. Lambertus uit Haren. De kinderen mochten ook nog wat in ons "Bezoekersboek" schrijven; het mooiste vonden ze de huiskamer-W.C..

Bij de uitleg hoe vroeger een varken werd vetgemest en geslacht, werd "ah en wee" geroepen. Bloedworst, zult en balkenbrij kennen de kinderen bijna niet meer, om maar niet te spreken van de overvloedige "hutspot", die voor meneer Pastoor gereserveerd was ! Fricandellen zullen, na onze uitleg over de bereidingswijze, voorlopig door de kinderen minder gegeten worden ! Al met al weten we, dat de kinderen een leuk uitstapje gehad hebben. Hier volgen nog enkele citaten: "kei leuk, leerzaam, gezellig, vies en grappig (WC),

Bedankt voor alle uitleg. Ik zou nog vaker willen komen. Ik vind het heel erg vies wat er geslagt wort. Erg leuk intresant de mensen zijn ook aardig. Ik vind het hier heel fijn en ik vond in het hooi spelen het leukst. Ik vond het wel een beetje zielig van dat slachten van dat varken, maar ja dat hoort erbij. Je ziet veel dingen van vroeger en de schoolbankjes van hout en nog veel meer. Heel leuk vooral die ouderwetse schoolklas. Ik vind alles in het MUZEENE leuk.

De tractor vond ik het leukste. Het leukste vond ik het laatste lokaal (wastobbe, tondeuse)

Tot slot willen wij iedereen van harte bedanken voor hun grandioze inzet. Natuurlijk ook dank aan die vrijwilligers, die met regelmaat de kinderen van de basisscholen, met kennis van zaken, een onvergetelijke middag bezorgd hebben.

Schenken:

Tijdens onze expositie zijn er door diverse mensen schenkingen gedaan.

Wij willen ze bij deze graag hiervoor dank zeggen.