



Redactie Nieuwsbrief

| | |
|-------------------|-------------|
| Gerrit Bergers | 0412-402587 |
| Jan Bon | 0412-401131 |
| Jan van der Burgt | 0412-401183 |

** Kopij, liefst onbewerkte tekst, inleveren bij de redactie of bij de secretaris van de vereniging**



Berchs-Heem heeft een E-mail adres:
Berchshe@caiway.nl

Mocht u het op prijs stellen om brieven en post van Berchs-Heem via e-mail te krijgen dan kunt dat het beste via een e-mail aan de vereniging laten weten!

Tot nu toe hebben slechts enkele leden hun adres aan ons doorgegeven. Vooral voor leden die via de post hun berichten van ons ontvangen zou het zeer welkom zijn.

Fotogroep

De fotogroep gaat verder met het verzamelen van foto's en het invoeren van gegevens in de computer.

Ook als u nog in het bezit bent van interessante oude foto's neem dan contact op met de contactpersonen van de fotowerkgroep:

Ineke Mulders 0412-402901 of
Jos van der Burgt 0412-401183.

Voor meer informatie kunt u zich melden bij Rinie Gremmen, 0412-402141

Openstelling Expositieruimte

"Berchs-Heem" is gevestigd in:
het voormalig gemeentehuis van Berghem,
Burg. Van Erpstraat 2.

Vaste openingstijden

1e zondag van de maand: 11.00-13.00u.
De maandag daaropvolgend: 19.00-21.00u.
Ook na een telefonische afspraak via de secretaris (402587) bent U van harte welkom.

Van de Redactie

Beste lezers, in dit nummer leest u o.a over de stadswandeling door Oss, de fototentoonstelling in verband met het afscheid van de Sint Josephschool alsmede over de lezing van de heer Ignas Bertels.

*Wij wensen U allen
heel fijne feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2007.*



Verslag Stadswandeling Oss.

Zaterdag 27 mei 2006 zijn we met ongeveer 20 leden met de auto (vanwege het slechte weer) naar Oss vertrokken voor een stadswandeling. Oss meer dan 600 jaar oud, heeft een rijke historie.

Onder deskundige leiding van gids dhr. Gerrit Eijsvogels hebben wij in de Osse binnenstad diverse oude, maar heel mooie gebouwen gezien en bezocht. Vanaf de Spoorlaan naar de Molenstraat, met o.a. Jan Cunencentrum, met 'Hakenkruizen' en 'Davidsterren' voormalig woonhuis fam. v.d. Bergh Jurgens, de mooie en fraai gerestaureerde villa van antiquair De Vree. Het middeleeuwse Oss met Walplein – Boschpoort; de Grote Kerk (parochie M.O.O.); de Kapel Heilige Maria, en de 'Synagoge'.

Op de Heuvel werden we attent gemaakt op de meest lelijke gevels van de binnenstad maar ook op het mooie pand van opticien Bogaers, waar je duidelijk de verschillende fasen van verbouwingen kon zien. De oude industrie met o.a. de boterfabriek van Jurgens, de vleeswarenindustrie Hartog en Zwanenburg, de U.V.G., Akzo, kwamen natuurlijk ook ter sprake. Ook de tapijtfabriek, de 'Wattenjaap' het vroegere Bergoss, wat nu gedeeltelijk is omgebouwd tot restaurant "De Weverij" stond op het programma.

Daarna hebben we genoten van een lekkere kop koffie of thee met koek in d'n Toei, een gezellig onderkomen achter het voormalige Hotel Wilhelmina.

Het was een gezellige en heel interessante middag. Er was helaas geen tijd meer om de schuilkelder en de joodse synagoge te bezoeken, misschien een goede reden om dit op te nemen bij een volgende rondwandeling door Oss.

J v. d. H.



Villa Constance

Fototentoonstelling

Afscheid Sint Josephschool

In het weekend van 12 en 13 augustus 2006 hebben wij als Berchs Heem een afscheids-tentoonstelling in de St. Josephschool georganiseerd op initiatief van Marieke Moors en Jos vd Burgt. Dit in verband met het sluiten van de school. In korte tijd moest hier veel voor geregeld worden, mede door de inzet van velen is het een groot succes geworden.

De fototentoonstelling werd geopend door het oud-hoofd der school Zuster Marie Jeannetta, waarna de vele (oud)leerlingen en andere belangstellenden zochten naar



zichzelf of bekenden die op deze school langer onderwijs hebben genoten. Ook diverse (oud)-onderwijzers en onderwijzeressen lieten zich zien. Je kreeg het idee alsof er twee dagen lang een grote reünie plaatsvond en voor velen was dat ook zo. Overal zag je groepjes giehelende oud klasgenoten met elkaar praten en ik weet niet hoeveel er deze twee dagen door de school hebben gezwoven op zoek naar oude bekenden van soms lang vervlogen tijden. Zeker meer dan 1000 mensen zijn er geweest. Voor de organisatoren en de helpenden zijn het hele drukke dagen geweest. Maar iedereen heeft er een zeer voldaan gevoel aan over gehouden.

J. B.



Natuurwandeling

Op zaterdag 28 oktober 2006 was er de jaarlijkse natuurwandeling. Om half twee stonden wij dan ook weer gereed op het kerkplein om richting "De Stelt" in Oss te vertrekken. De Stelt is een natuurgebied gelegen tussen de Witte Hoef en de rijksweg A 59 aan de rechterzijde van de Hescheweg komende vanuit Oss richting Heesch. De heer Henk van Grunsven, natuurgids van het IVN ging met ons mee om allerhande weetjes over de natuur en het werk van het landschapsbeheer te vertellen.

Met 22 natuurliefhebbers gingen we om 2 uur op pad. Het gebied is een oud-Brabants landschap en bestaat uit kleine akkertjes, oude eikenhout-wallen, weilandjes, bosperceeltjes en heideveldjes. Hierdoor is er een gevarieerde plantengroei en dierenleven te vinden.



Op de akkertjes worden oude gewassen verbouwd zoals spelt en vorig jaar is er een akker met cranberries aangeplant. Ongeveer halverwege was er een rustpauze met koffie en diverse versnaperingen. Om ongeveer half vijf kwamen we weer bij het beginpunt van de wandeling aan en ging ieder weer voldaan en tevreden huiswaarts.

J. B.



Natuurgids: Henk van Grunsven

Lezing: Ignas Bertels, oud-veearts te Grave.

Op vrijdag 17 november 2006 heeft de heer Ignas Bertels een lezing gehouden over zijn leven als veearts. Hij oefende dit beroep uit in de jaren 60 en 70 in de omgeving van Oploo, Ledeacker en St. Anthonis. Humoristische verhalen over zijn leven als veearts op het Brabantse platteland met zijn vele keuterboertjes en gezelligheid.

Zo'n 40 aandachtig luisterende mannen en vrouwen genoten en dachten aan hoe dat hier in onze omgeving ging (ongetwijfeld niet veel anders). Men kon ook een boekje kopen waar nog meer verhalen in beschreven stonden om deze later nog eens door te lezen. De avond vloog voorbij en om ongeveer tien uur ging ieder weer naar huis. Het was weer een leuke en gezellige avond met dank aan de heer Bertels.

J. B.

Activiteiten

28 december: Den Berghse Kwis.
 Januari: Ontspanningsavond
 Maart: Jaarvergadering
 Voor onze activiteiten krijgt u tzt een uitnodiging.

Contributie.

De contributie voor het jaar 2007 blijft € 15,00 per persoon. Als u ons geen automatische incasso hebt gegeven verzoeken wij u de contributie in de maand januari over te maken op reknr: 1065.16.817 Rabobank, tnv Berchs-Heem of via Giro nr: 79.48.052. Vergeet daarbij niet uw lidmaatschaps-nummer te vermelden, om verwarring te voorkomen.

Voor vragen omtrent betalingen:

Lambert van Hintum, 0412-402515.
 Penningmeester Berchs-Heem.

