



# 't "Zussedurke"



## Openstelling Expositieruimte

"Berchs-Heem" is gevestigd in het voormalig gemeentehuis, Burg. Van Erpstraat 2.

## Vaste openingstijden

1e zondag van de maand: 11.00-13.00 u.  
De maandag daaropvolgend: 19.00-21.00 u.  
Ook na een telefonische afspraak via de secretaris (402587) bent U van harte welkom.

## Fotogroep

De fotogroep gaat verder met het verzamelen van foto's en het invoeren van gegevens in de computer. Als u nog in het bezit bent van interessante oude schoolfoto's van de Aloysius-school, die zeker gebruikt kunnen worden tijdens de fototentoonstelling over de oude jongensschool, neem dan contact op met de contactpersonen van de fotowerkgroep:

Mede door uw inbreng kunnen wij voldoende foto's laten zien op onze expositie.

Ineke Mulders 0412-402901 of

Jos van der Burgt 0412-401183

Voor meer informatie kunt u zich melden bij Rinie Gremmen, 0412-402141

## Van de Redactie

Beste lezers, in dit nummer leest u o.a. over de Brabantse avond waar zowel Frans van der Aalst als Lambert van Hintum een optreden hebben verzorgd. Verder over de lezing Vergeten Groenten van Jac Nijskens en de jaarvergadering van 2007. Het bezoek dat wij brachten aan het stoomgemaal "De Tuut" komt in het volgende nummer uitgebreid ter sprake. De redactie wenst u allen veel leesplezier en een hele fijne vakantie.

## In Memoriam:

Frans van der Sloot, Frans de kapper,  
overleden 07-01-2007

Hans Droomers, overleden 23-01-2007

Gerrit Verhagen, overleden 23-05-2007



Brabantse Avond,  
2 februari 2007

Op deze Brabantse avond, een echte ontspanningsavond, trad de Brabantse liedjeszanger Frans van der Aalst uit Liempde en onze eigen troubadour en tevens penningmeester van onze vereniging, Lambert van Hintum voor ons op.



Het was gezellige druk, de 55 aanwezigen personen konden genieten van een kop koffie met een snee krentemik en uiteaard ook van de liedjes die voor ons ten gehore werden gebracht. Frans trad als eerste op met zijn gitaar om

zichzelf te begeleiden tijdens het zingen van zijn liedjes. Op een zeer ontspannen manier vertelde Frans de ogenschijnlijk toevallig in hem opkomende verhaaltjes. Schitterende verhalen en leuk om naar te luisteren, om meteen aansluitend weer een liedje te zingen. Daarna trad Lambert op met eigen geschreven liedjes maar ook met diverse nummers van de overleden Ad de Laat. Verder zong Lambert nog enkele liedjes van de eveneens overleden, zeer bekende Groningse zanger, Ede Staal. Deze liedjes zijn door Lambert bewerkt en worden gebracht op z'n brabantse. Het was een gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar. Lambert en Frans bedankt.

### Lezing: Vergeten Groenten.

14 februari 2007. Door Jac Nijskens.



De lezing was georganiseerd door de vereniging Groei en Bloei, in de Meerzaal van de Berchpaets.

De 80 aanwezigen konden genieten van de verhalen die de heer Jac Nijskens hen vertelde over zijn tuin maar ook over zijn verschillende recepten die hij bereidt op zijn Kookboerderij in Beesel.

Het ontstaan van de Historische Groentenen Kruidenhof in en om zijn ouderlijk huis, de boerderij van zijn vader werd uitgebreid verteld. Alsmede zijn voorliefde voor het koken van speciale (oude) gerechten met uiteraard gebruikmaking van de oude en vergeten groenten.



Zijn Historische Groentenhof is een tuin met circa 250 rassen vergeten, bijzondere en zeldzame groentes. Zoals de Buggennummer Muuskes aardappels uit 1872, Brave Hendrik, Vitelotte uit 1850, en Limburgse Gele peen of Kardoen. Maar ook de Opperdoezer, genoemd naar een plaats in Noord Holland, die door Albert Heijn is vastgelegd en alleen door boeren met een licentie van AH mag worden geteeld.

Er blijken zo'n 5000 verschillende aardappelrassen te bestaan.

Ook sla-rassen, er bestaan circa 600 wilde rassen, vanaf 1294 werden besproken zoals de Duivelstong en de oersla. Maar ook de wortel die 2000 jaar geleden vanuit Afghanistan is gekomen kwam aan bod, zoals de zwarte-, de witte-, de oranje- en de gele peen.

Verder werden genoemd tomaten en bietjes, rode-, witte-, gele- en de oerbiet.

Bonen kwamen al 7000 jaar voor Christus voor, er zijn dan ook heel veel soorten bonen.

Komkommers hebben een historie van 4500 jaar en komen uit India en zijn oorspronkelijk wit van kleur. Ook de koolsoorten kwamen aan bod, zoals Duizendkop, de voorloper van de spruitkool, Palmkool, Victoriaans snijmoes uit Rusland, een echte winterplant van c.a. 1 meter hoog en het Eeuwigmoes, waarvan geen zaad komt maar die door steeds weer afsnijden zichzelf in leven houdt.

Verder nog enkele vergeten groenten: Berm-salade, Kardoen, Amaranth, Aardbeispinazie, Aardpeer, Haverwortel, Knolkervel, Meloenkomkommer, Pastinaak, Wortelpeterselie, Postelein, Snijbiet (warmoes), Weegbree, ABC-kruid, Zuring en Boomspinazie.

In zijn Historische Kruidenhof worden bijzondere kruiden geteeld, zoals citroentijm, chocolademunt of kaneelbasilicum.

Jac nam ons mee in de wondere wereld van vergeten groentes, de eetcultuur van onze voorouders en culinaire tradities. Hij reikte ons tips en wetenswaardigheden aan over niet alledaagse recepten, maar ook hoe een lekkere bonbon te maken met oerbiet.

De recepten zijn gebaseerd op de Oud Hollandse keuken van voor 1900, eenvoudig en puur. Het eerste kookboek is van circa 1400. Groei en Bloei bedankt voor de uitnodiging en het gratis aanwezig mogen zijn bij deze zeer interessante lezing die om 23.00 uur eindigde.

Voor meer informatie kunt u kijken op: [www.kookboerderij.nl](http://www.kookboerderij.nl);

## Jaarvergadering: 21 maart

De jaarvergadering werd ook dit jaar weer goed bezocht. Het financiële jaarverslag werd goedgekeurd evenals het door secr. Gerrit Bergers gemaakte jaaroverzicht. Gerrit Bergers en Ans den Brok waren aftredend en herkiesbaar. Rinie Gremmen trad af als bestuurslid. Ans blijft aan als bestuurslid en Gerrit Bergers geeft aan nog 1 jaar aan te willen blijven en dan te willen stoppen. Het bestuur stelt Willie van Erp en Ria Boeijen-Gijsbers voor als nieuw bestuurslid. De vergadering geeft zonder stemming goedkeuring aan toetreding tot het bestuur. De voorzitter bedankt Rinie Gremmen voor de bewezen diensten en hoopt dat Rinie binnen de vereniging actief blijft o.a. bij de fotowerkgroep. Willie van Erp is de nieuwe vice voorzitter en Ria Boeijen neemt wellicht volgend jaar de functie van de secretaris over.



Na de pauze heeft Frans van de Water, al ruim 10 jaar molenaar op de molen "Zeldenrust" in Geffen, vertelt hoe het kwam dat deze molen in januari 2007 tijdens een hevige storm letterlijk van zijn sokkel waaide. Met prachtige foto's en uitgebreide technische tekeningen, door Frans zelf gemaakt, vertelde hij hoe het kon gebeuren. Op de foto's was duidelijk te zien dat de



belangrijkste verbinding om de molen op zijn plaats te houden was afgebroken. Ook had Frans een compleet nagebouwde miniatuur molen meegebracht die zelfs demonstabiel was zodat je nog beter kon zien hoe e.e.a. geconstrueerd was. Frans bedankt voor jouw mooi en duidelijk verhaal.



Heemkundevereniging



BERCHS-HEEM

In de maand augustus zijn wij gesloten. We starten weer in het weekend van de Open Monumentendagen za 8 en zo 9 september. Wij wensen u allen een hele fijne vakantie! Met vriendelijke groeten,  
Bestuur Berchs Heem

### Activiteiten 2007

September: Open Monumentendagen  
November: Fototentoonstelling  
jongensschool St. Aloysius  
Voor onze activiteiten krijgt u t.z.t. een uitnodiging.

### Contributie

De jaarlijkse contributie is € 15,00 per persoon. Er zijn nog diverse leden die dit bedrag niet hebben aangepast na de invoering van de Euro en dus nog steeds € 13,65 betalen. Wij verzoeken u dit bedrag aan te passen bij uw eigen bank en het juiste bedrag over te maken op rekeningnr.: 1065.16.817 Rabobank, t.n.v. Berchs-Heem of via Giro nr.: 79.48.052. Vergeet daarbij niet uw lidmaatschapsnummer te vermelden, om verwarring te voorkomen.

Voor vragen omtrent betalingen:  
Lambert van Hintum, 0412-402515  
Penningmeester Berchs-Heem.

### Redactie Tussedurke

Gerrit Bergers	0412-402587
Jan Bon	0412-401131
Jan van der Burgt	0412-401183

\*\*Kopij, liefst onbewerkte tekst, inleveren bij de redactie of bij de secretaris van de vereniging\*\*

Mocht u het op prijs stellen om brieven en post van Berchs-Heem via e-mail te krijgen dan kunt dat het beste via een e-mail aan de vereniging laten weten! Tot nu toe hebben slechts enkele leden hun adres aan ons doorgegeven. Vooral voor leden die via de post hun berichten van ons ontvangen zou het zeer welkom zijn.  
E-mail adres: Berchshe@caiway.nl